

MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP-LIJNDEN

32^{ste} jaargang, nr. 01.
18 januari 2019.



MEDITATIE

‘De moerbeitoppen ruisten’
God ging voorbij;
neen, niet voorbij, hij toefde;
hij wist wat ik behoefde,
en sprak tot mij.
Sprak tot mij in de stille,
de stille nacht;
gedachten die mij kwelden,
vervolgden en ontstelden,
verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
mij koesteren en beschermen
en sluimerde in.
De morgen die mij wekte
begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen
en Gij, mijn Schild en Wapen,
waart nog nabij.

Nicolaas Beets (1814-1903) was 81 jaar toen hij dit gedicht schreef. Het is van het eerste tot het laatste couplet een pareltje, een gedicht dat tot op de dag van vandaag nog graag wordt gelezen. Stel je eens Nicolaas Beets voor, een hoogleraar in de theologie, beroemd, rijk en getrouwd met een adellijke vrouw. Tijdens zijn studententijd in Leiden zei hij eens gekscherend: ‘Ik ben zo gewild als een paar oranje handschoenen.’ Hij wist wel beter. Succes had hij met de Camera Obscura en als predikant hoefde hij niet te klagen over een halflege kerk. Maar dichten kon hij eigenlijk niet. Hij maakte veel knus broddelwerk en daarom is het gedicht ‘De moerbeitoppen ruisten’ zo bijzonder.

De eerste zin staat tussen aanhalingstekens omdat het een citaat uit de bijbel is: 2 Samuel 5:24. Koning David heeft de Filistijnen verslagen en vraagt God wat hij zal doen als de vijand opnieuw oprukt. Het antwoord luidt: ‘Zodra je in de toppen van de balsemstruiken het geluid van voetstappen hoort, sla dan toe.’¹ In de Statenvertaling is er geen sprake van balsemstruiken maar van moerbeibomen. In de tuin van Beets stond een moerbeiboom, wat hem tot het gedicht kon inspireren.

Wat me steeds weer treft als ik het gedicht herlees, is de regel ‘Nee, niet voorbij, hij toefde’. Ergens toeven (vertoeven) is er langer verblijven. In 2 Samuel 5 trekt God vooruit, in het gedicht blijft Hij omdat de dichter in grote verwarring is. Er zijn gedachten die hem kwellen, vervolgen en ontstellen. Dat is nog al wat. Dat verwachten we niet van zo’n beroemd theoloog als Beets. Had hij niet de wijsheid in pacht? Nee, hij is even klein als iedereen en moet als een kind door God worden getroost in Zijn vaderarmen.

Was Beets soms bang voor de dood? Eenentachtig jaar is stokoud in zijn tijd. Het zou kunnen omdat hij in het laatste couplet zegt: ‘Ik had zo zacht geslapen’. ‘Slaap zacht’ wordt er gezegd als iemand overleden is. Maar Beets wordt opgewekt wakker en voelt dat God over hem waakt.

Inger Albers.

¹ Zie Groot Nieuws Bijbel (1984).

DIENSTENPELGRIMSKERK

Zondag 20 jan	10.00 uur:	Ds. B.J. Griffioen & en pastor L.L. Seeboldt	(Oecumenische dienst). Dienst van Woord & Gebed.
	Collecten:	1. Diaconie	2. Oecumene.
Zondag 27 jan	10.00 uur:	Ds. J.C. Bos	(Heemstede).
	Collecten:	1. Diaconie	2. Kerk.
Zondag 03 feb	10.00 uur:	Ds. B.J. Griffioen.	
	Collecten:	1. ZWO Werelddiaconaat.	2. Kerk.
Zondag 10 feb	10.00 uur:	Ds. B.J. Griffioen	(Schoolkerkdienst).
	Collecten:	Colombia project.	
Zondag 17 feb	10.00 uur:	Ds. A.J.O. van der Wal	(Hoofddorp).
	Collecten:	1. Diaconie.	2. Catechese & Educatie.
Zondag 24 feb	10.00 uur:	Ds. M. de Waal	(Vijfhuizen).
	Collecten:	1. Diaconie.	2. Kerk.

Autorijdiensten:

Zondag 20 jan	Dhr. D. Hijstek	659 5240 of 06 1141 5575.
Zondag 27 jan	Dhr. B. Rechtuyt	659 5529.
Zondag 3 feb	Dhr. A. Kamer	659 4826.
Zondag 10 feb	Dhr. C.D. Braam	659 6190.
Zondag 17 feb	Dhr. H. Buurma	659 3218.
Zondag 24 feb	Dhr. R. Hoogeboom	659 5322.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 20 januari houden we weer samen met de Engelbewaarders parochie de Oecumenische viering in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid. Enkele leden van de Raad van Kerken bereiden een dienst voor, in overleg ook met het koor en Ineke Peereboom. Het is een dienst van Woord en Gebed en wordt gevierd in de Pelgrimskerk. Na afloop alle gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van een kopje koffie.

Zondag 3 februari een dienst waarin ook traditiegetrouw speciaal aandacht is voor ZWO thematiek. Wat de thema van de dienst precies zal

zijn, blijft nog even een verrassing. Zondag 10 februari vind de Schoolkerkdienst plaats, waar we als kerkgemeente de kinderen en hun ouders van de Oranje Nassauschool verwelkomen. Samen met enkele personeelsleden bereiden we ons voor op het verhaal van Gods keuze voor David, als nieuwe koning voor Israël. (1 Sam 16) Het zal gaan over 'zien en aanzien'. In de schoolkerkdienst worden altijd leuke kinderliederen gezongen en zijn er veel mooie tekeningen te bewonderen van de kinderen. We hopen weer op feestelijke diensten en ontmoeten u graag. U bent van harte welkom. Bert Griffioen.

Geef voor je kerk



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.** Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkebalans
2019



BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

1612	Dhr. & mw. Schaar-van Veen	Dellaertlaan 94.
2312	Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan	Boylestraat 9.
3012	Mw. S.G.F. Jonker-Ramp	Fahrenheitstraat 6.
0601	Fam. G. Gramsma	Kamerlingh Onneslaan 109.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE

0102	Mw. J. Kramer-Hoogwerf	Keplerstraat 20.
0202	Mw. M. Hoogenboom-van Liempt	Keizersweg 223B
0502	Dhr. H.C. Bitter	Groenezoom 36.
0702	Mw. M. Beets-Uitgeest	Keizersweg 185.
0802	Mw. T. Houdkamp-Miedema	Prins Pieter Christiaan Hof 11
1002	Mw. H. Koenen-van Dam	Keizersweg 173A.
1702	Mw. M. de Haas-Bontenbal	Orchideelaan 38.
1802	Dhr. D. J. Tolsma	Zuiderakerweg 40.
1802	Mw. C. van der Tang-de Korte	Keizersweg 123A.
2002	Mw. J.M. van Iperen-Berveling	Windstraat 66.
2302	Dhr. J.A. Koetsier	Wattstraat 19.
2602	Dhr. J.T.L van Gaalen	Hoofdweg 200.



BEDANKT

Afgelopen 18 december vierden wij ons 60-jarige huwelijksjubileum! En kregen daartoe bezoek van Bert Griffioen die ons namens de kerk in Badhoevedorp een prachtige bos bloemen

overhandigde! Dat was een hele grote verrassing! Mijn vrouw en ik willen u allen bij deze daarvoor hartelijk danken!! Jan Bonke.

Een aantal jaren hadden wij het geluk dat er bij een gemeentelid een fraaie boom in zijn tuin stond die weg moest en in de kerkzaal belandde. De boom die onze kerkzaal dit jaar zo gezellig maakte, is

geschonken door een van onze kerkleden. We zijn deze familie hiervoor natuurlijk heel dankbaar! De Kerkenraad.

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN:	1112	Dhr. E.J. Noordhoff	Rietwijkerstraat 12.
	2912	Dhr. M. van Rijsbergen	Kamerlingh Onneslaan 131.
NIEUW INGEKOMEN:	0612	Mw. E.N. Kats	Réamurstraat 13.
VERHUISD:	2911	T.W. Dekker	naar: Osdorpergracht 582.
	1612	Fam. D.M.P. Knibbe	Geraniumlaan 12.
VERTROKKEN:	0812	Dhr. J.C. Maas	naar: Leiden.
	0501	Mw. M.H. de Vries-Kouwenhoven	Haarlem.



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.**
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans
2019

DE DECEMBERMAAND.....ÉÉN GROOT KERKFEEST!!!!

De december-feestdagen zijn weer voorbij. Wat was het fantastisch en wat is er veel werk verzet!

We vinden het allemaal zo gewoon. De Adventstijd komt eraan met mooie kerkdiensten, de kerstdagen met een prachtige kerstnachtsdienst en een heel gezellige gezinsdienst op Eerste Kerstdag. Dit zijn blije hoogtepunten in ons kerkelijk jaar met een voortreffelijke Top 2000-kerkdienst met "eigentijdse muziek" vlak voor Oud en Nieuw en tot slot het Nieuwjaarsconcert op 6 januari!

Wij kerkgangers beleven al die gebeurtenissen als gezellig en goed. Maar we staan eigenlijk stil bij het voorbereidingswerk.

Dat begint al bij onze predikant. Hij moet die diensten liturgisch voorbereiden maar natuurlijk ook en vooral de verkondigingen.

Dan alle projectkoorleden, die een aantal avonden hebben geoefend om de liederen meerstemmig in te studeren met de kerkorganist als dirigent. En de leiding van de kinderdienst: wat een klus om al die kinderen een leuke rol te geven bij de gezinsdienst.

En wat had u gedacht van de kerstster aan de buitenmuur, de kerststal voorin de kerk; hebt u enig idee wat dat ding weegt? Al die mannen en vrouwen die zich urenlang hebben ingezet om dat op te bouwen en (na afloop) af te breken en op te ruimen.

Niet te vergeten de groep die de hele kerk heeft versierd en de kerstboom heeft "opgetuigd" en na afloop ook weer netjes heeft afgebroken en opgeruimd. En dat allemaal met steun en extra inzet van onze kosten!

Direct na Oud en Nieuw konden we genieten van het prachtige Nieuwjaarsconcert. Ook hiervoor hebben mensen zich weer enorm ingezet om dit te organiseren.

Kortom: het was een hartverwarmende wintertijd binnen onze gemeente! Die warmte kunnen we koesteren tot het voorjaar wordt met....Pasen, Pinksteren en andere hartverwarmende gelegenheden!

Maar voor nu: al die enthousiaste medekerkgenoten hartelijk dank voor alle inzet om de decembermaand tot een groots kerkfeest te maken.



KERKENRAAD

Een kleine werkgroep, bestaande uit Harry den Arend, Harm Jonker en Erik Gräeve, zal aanbevelingen betreffende Meercontact en de website uitwerken. Te zijner tijd zullen we u informeren over hun conclusies.

Daar het niet gelukt is een nieuwe coördinator te vinden voor de crèche is er zondags geen mogelijkheid meer om kinderen jonger dan 4 jaar op te vangen. Voor incidentele crèche-opvang tijdens

bijzondere diensten als vrijwilliger vragen wij u contact op te nemen met de scriba.

Jeanne Dees neemt in februari als ouderling de zorg voor het pastoraat gedeeltelijk over van Lucie Gijzenberg. Zij zal dan de vergaderingen van moderamen en Kerkenraad bijwonen; Lucie Gijzenberg blijft wel coördinator van het pastoraal werkverband. Juup Bosch, scriba.



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.** Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans
2019

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Beste Gemeenteleden,

In het begin van het nieuwe jaar is de tijd van de kerkbalans weer aangebroken. De kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Met het kleiner worden van de kerkelijke gemeente is het essentieel dat zo veel mogelijk mensen geven aan de Actie "Kerkbalans". In 2018 gaf onze gemeente €102.000 aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij deze opbrengst konden we dat jaar weer veel activiteiten organiseren zoals onder andere Vijvergesprekken, Thee met thema, Eetclub en een jeugdweekend. Daarnaast hebben we uw bijdrage gebruikt om diaconaal en pastoraal betrokken te zijn bij mensen dichtbij en ver weg en

om gezamenlijk op zondag ons geloof te vieren. Tenslotte hebben we een deel van de opbrengst benut voor noodzakelijk onderhoud aan ons kerkgebouw. Ook dit jaar hopen we weer net zoveel geld op te halen als het vorig jaar om zo ook in 2019 weer kerk te kunnen zijn voor iedereen.

Binnenkort of dat is al gebeurd valt de enveloppe voor de kerkbalans op uw mat. Mocht u problemen hebben met invullen of met retourneren neemt u dan gerust contact met ons op. Namens het College van Kerkrentmeesters, Marijn Vis 06-1492 8440, Harm Jonker 06-2041 4745 en Foeke Dekker 06-2157 2847.

INGEZONDEN

In de Kersteditie van Meerkontakt schreef onze dominee: "het Avondgebed op Oudejaarsavond kennen we inmiddels al weer jaren als een traditie om kort maar ook intens stil te staan bij het jaar dat achter ons ligt en de toekomst die zich voor ons uitstrekt."

En juist op deze avond ontdekte ik in de stilleruimte van onze kerk de schaal met waxinelichtjes die wij

kunnen aansteken om een geliefde te herdenken. Ik heb dankbaar van deze gelegenheid gebruik gemaakt en was een moment bij degenen die het leven met mij geleefd hebben. Ik was ontroerd. Wat een rijkdom dat we nu niet naar Milaan, Rome, Florence enz. hoeven te gaan om een kaars te branden voor onze overleden geliefden, maar die gelegenheid nu ook bestaat in onze eigen mooie Pelgrimskerk. Agaath Gehrels.

**90e Wereldgebedsdag in Nederland**

Vrijdag 1 maart 2019 – Aanvang 19.30 uur.

Plaats: Pelgrimskerk, Badhoevedorp.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit **Slovenië**.

Het thema is: **Welkom, God nodigt je uit!**

Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. De Europese Conferentie zal in 2019 worden georganiseerd door Nederland en gehouden in De Werelt in Lunteren van 12 juni-19 juni. Een groot deel van de conferentie is gewijd aan de orde van dienst die voor 2020 gemaakt wordt door de vrouwen uit Zimbabwe. Dit is een eerste aankondiging, een uitnodiging aan iedereen om op vrijdagavond 1 maart bijeen te komen om te bidden en te zingen: een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen deelnemen.

Een van de coupletten uit het slotlied:

En over bergen en door dalen, gaat ook ons lied de wereld rond,

weerklinkt als echo vele malen, een etmaal lang van mond tot mond.

Namens: Raad van Kerken en WGD Comité, Ina Tolsma-van Ginkel.



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk.

Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.**

Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans
2019

VIJVERGESPREK MET ALAIN VERHEIJ

Wat bezielt een eenentwintigste-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Alain Verheij, een jonge theoloog (29), schrijver en spreker, is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag.

Vrijdagavond 25 januari is hij bij ons te gast in het kerkcafé. U hebt vast wel over hem gehoord of gelezen. Hij is lid van het theologisch elftal van dagblad Trouw en noemt zich ‘twitter theoloog’. Hij is regelmatig te beluisteren als radiocommentator en in diverse magazines kom je artikelen van en over hem tegen. Alain gaat regelmatig voor in kerkdiensten en houdt veel lezingen. Zijn gemeente is internet en in dat werkgebied vallen grenzen weg en gaat hij vrijmoedig in gesprek met christenen en niet-christenen, waaronder opvallend veel jonge mensen. Hij voelt zich thuis in het spanningsveld tussen seculier en christelijk. Met een scherp oog analyseert

hij onze tijd. Dat blijkt duidelijk in zijn boek ‘God en ik’, dat in 2018 verscheen en waarin hij vertelt hoe zijn theologie en levensbeschouwing vast hangen aan verhalen uit de Bijbel. Zijn boek werd gekozen tot het ‘theologische boek van het jaar’. Reden genoeg om kennis met hem te maken.

Het wordt vast een interessante avond met een boeiend gesprek met een sympathieke en eigentijdse jonge man. Om half zeven gaat de deur open en wordt u ontvangen met koffie of thee. Het gesprek begint om ongeveer kwart over zeven. Er is muziek en uiteraard weer een drankje en een hapje. Om ongeveer 21.30 u besluiten we het gesprek, waarna er gelegenheid is om na te praten en Alain Verheij persoonlijk te spreken. Vrijdagavond 25 januari, vanaf 18.30 u, ontmoetingsruimte Pelgrimskerk. Iedereen hartelijk welkom! Nan Sikkel.



Thee & T(hema) middagen

In februari wordt de tweede middag georganiseerd waarop we elkaar kunnen ontmoeten met een kopje thee/koffie en rond een thema in gesprek kunnen komen en dit zal zijn **dinsdag 5 februari om 14.30 uur in de grote zaal van de HH Engelbewaarderskerk**, Adelaarstraat 15. Het onderwerp is: **"Het schilderen van iconen"** en wordt ingeleid door mevrouw Francina de Kroon-Kwantes. Zij heeft zelf veel iconen geschilderd en zal een paar daarvan laten zien en toelichten. Verder zal zij ingaan op de bijzondere werkwijze die het schilderen van iconen vraagt. Komt u ook? Informatie bij Lucie Gijzenberg, 023-555 1754.



eetclub

Donderdag 21 februari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven **vanaf** woensdag 6 februari bij:

Anneke de Jongh tel: 659 3339, achdjongh@planet.nl.

Nel Biemond tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.

EETCLUB KARAVANSERAI.

Sinds vijf jaren verzorgt de Eetclub met veel succes gedurende zeven maanden de derde donderdagavond van de maand een maaltijd. Dit kan dankzij de creativiteit en inzet van groepjes vrijwilligers die een kookgroep vormen. De meeste groepjes bestaan uit vier leden. Daarnaast zijn er vrijwilligsters die helpen bij het inrichten van de zaal en/of in de bediening. Helaas heeft een aantal vrijwilligers moeten afhaken of gaat afhaken. De meesten van hen omdat helaas hun gezondheid hen in de steek laat. Om de continuïteit te kunnen garanderen zijn dringend

nieuwe vrijwilligers nodig. Wilt u helpen koken, bedienen of afwassen? Weet dat u hartelijk welkom bent.

U kunt zich opgeven bij Nel Biemond 020 6594875; nel.biemond@kpnmail.nl of Anneke de Jongh 020 659 3339; achdejongh@planet.nl. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook bij hen terecht.

Wilt u helpen de doelstelling om de kerk met een ander gezicht in de gemeenschap neer te zetten, waar te maken? Nel Biemond.



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.** Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans
2019

WEEK VAN GEBED 2019 ZET HET 'RECHT VOOR OGEN'

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek is van 20-27 januari, Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Dit thema

sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de Eenheid. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Voor programma en inhoud: www.kerkeninhoofddorp.nl. Marja Brussen.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK (Minimal Music van Philip Glass en anderen)

Genieten van een volstrekt uniek optreden van een al even uniek soloconcert op een vleugel die bespeeld wordt door Feico Deutekom? Dat kan en wel zondagmiddag 10 februari om 15.00 uur in de Sloterkerk. Op het programma staan onder andere werken van Arvo Pärt, Nils Frahm, maar vooral van Philip Glass. Als enige Nederlandse pianist mocht hij

in de Amsterdamse Melkweg samen met Glass optreden! Verder vormt hij een duo met de inmiddels zeer gevierde harpiste Lavinia Meijer. Toegang: €10, met consumptie na afloop. Reserveren: concert@sloterkerk.nl. Zie www.sloterkerk.nl en www.feicodeutekom.com. Bert Stilma.



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. **Geef voor je kerk.**
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans
2019

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA

<u>Datum:</u>	<u>Onderwerp(en):</u>	<u>Tijd(stip):</u>
21 jan	Consistorie	09.30 uur.
25 jan	Kerkcafé	18.30 uur.
28 jan	Kerkenraad	20.00 uur.
29 jan	Werkgroep liturgie	20.00 uur.
31 jan	Werkgroep kerkdiensten	20.00 uur.
05 feb	College van Kerkrentmeesters	20.00 uur.
05 feb	Diaconie	20.00 uur.
11 feb	Moderamen	19.30 uur.
21 feb	Eetclub	18.00 uur.



BEREIKBAARHEID, BIJDAGEN & GIFTEN:

Predikant: ds. B.J. Griffioen.
Havikstraat 3, 1171 DW, B'dorp.
Email: bertgriffioen@planet.nl
Tel: 337 6412 of 06 1203 6990
(woensdag: vrij).

Coördinatoren pastoraat:
Mw. W. Rechtuyt tel: 659 5529.
Mw. A. de Korver tel: 659 5390.
Email: annekedekorver@ziggo.nl
Ook ziektemelding & opname.
Bereikbaarheid pastoraal bezoekers:
gele kaart.

Scriba:
Dhr. A.J. Bosch tel: 659 3500.
Van 't Hoffstraat 40, 1171 AR B'dorp.
Email: juupbosch@online.nl

Koster/beheerder:
Mw. H. den Arend tel: 659 3133.
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp.
Email: henrietdenarend@hotmail.com

ROUWSUITE BADHOEVEDORP
Het verlengstuk van uw huiskamer
Als u daar het meest behoefte aan heeft
Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133.

WEBSITE: www.pelgrimskerk.org
Kopij website naar:
pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com

Kanselmededelingen:
Uiterlijk zaterdag 20.00 uur in
brievenbus aan achterzijde kerk.

Kerkelijk bureau (Karavanserai)
Open: maandag 19.00-20.00 uur.
Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing,
vertrek, overlijden, attestatie.
Tel.: 358 1521.
Mw. K.G. van Weering-van Wielink
Tel: 659 2246.
Mw. E. de Best-Unk tel: 659 4834.

Kerkelijk archief (vooraf even bellen).
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp
Dhr. F. Goudappel: 020 659 4876 of
Dhr. H. van der Staaij: 020 659 2883.

MEERKONTAKT:
Voor distributie, (bezorg)klachten, verhuis-
en/of overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532.
Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp.
Email: g.slingerland@quicknet.nl

Kerkdienst gemist:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#UnVH3PnD-TM>

(Vrijwillige) bijdragen & giften:
T.n.v. Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden.
Bank: **NL16RABO0373715838**.
Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn.
Email: ejpgraeve@hetnet.nl

Specifieke giften voor:
Diaconie & Zending:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B'dorp.
Bank: **NL55RABO0373736185**.
o.v.v. "Diaconie" of "Zending".

Noodfonds:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B'dorp.
Bank: **NL55RABO0373736185**.
o.v.v. "noodfonds".

Bloemengroep:
T.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente,
bloemengroep.
Bank: NL69ABNA0464202906.
WEBSITE: www.bloemengroep.nl

KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).

Aanleveren: woensdag 13 februari vóór **18.00** uur.

"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 22 februari in uw brievenbus.